



באתרי שממה  
נבנה

בלבנים חדשות

22-27 באוגוסט  
Rimini



## באתרי שממה נבנה בלבנים חדשות

**“באתרי שממה נבנה בלבנים חדשות”** זוהי כותרת מפגש רימיני 2025. הציטוט – מן המחזה “הסלע” של ת”ס אליוט – בא בראש ובראשונה לבטא את התקווה למשהו חדש בתוך דרמת ההיסטוריה, את הכמיהה לבנות יחד מקומות שמאפשרים השתתפות בחיפוש ובחויית האמיתית, הטוב והצודק.

במשך המפגשים של השנים הקודמות הופתענו כשהתבוננו ב**בלבול של הדחף לחיים כתשובה “למדבריות” רבים בתקופתנו:** בדידות אקסיסטנציאלית, אובדן תקווה, ייאוש, ציניות, אלימות ואדישות, ממחישים דחף מוחשי ונוקב. פגשנו אנשים רבים שבונים מערכות יחסים אותנטיות ודואגים לאלו שנמצאים במצוקה, אנשים שמגלים מחדש את ערכי העבודה ומקדמים חדשנות בסביבות שנראות מקובעות, שמשתתפים בחיפוש אחר אופקים חדשים היכן שהאינדיבידואליזם הגביל יצירתיות. **אלו היו עדויותיהם של המחפשים לענות לשאלת המשמעות** בעידן בו נראה כי אבדה הדרך לשלמות.

בו־זמן אי־אפשר להתעלם מחוסר היחס בין היוזמות השונות, ככל שיהיו הולמות, לבין מידת העוצמה של השינויים החברתיים, התרבותיים, הכלליים והטכנולוגיים שיוס־יום מאתגרים אותנו. באותה מידה ברור כי כוח אינו־יכול להיות מקור האנרגיה להתמודדות במה שצפוי לנו. באופן פרדוקסלי הודיה מאפשרת יותר מכל משאב אחר את האומץ ואת החוכמה הנדרשים כדי לבנות, גם כאשר הכל נראה קורס: הודיה על החיים שקיבלנו ביחד עם כל הכישרונות, על חברויות שניתנות לנו והרבגוניות שלהם, ועל המציאות שמופקדת בידינו המלאה ביופי שאף כיעור לא יוכל למחוק.

**זיחות־דעת היא זו שאפשרת למדבריות להתרחב סביבנו.** להאמין ביכולת לבנות את העתיד באמצעות תוכניות שמבוססות רק על כוונות או על גישה טכנוקרטית זוהי אשליה. עם גישות שכאלו ברור כי לא־נוכל למגר את המדבר.

כנס רימיני 2025 מזמין אותנו לשתף חוויות ויוזמות קונסטרוקטיביות שמקורן בנדיבות ובחירות. **אנו מבקשים לגלות יחד “לבנים חדשות” שיענו לשאיפותינו הייחודיות ביותר,** שיעשירו אותנו בכל הטוב שההיסטוריה הנחילה לנו וההווה מנגיש לנו. זו תהיה גם הזדמנות לגלות מחדש את היעוד שלנו לבנות את חיינו בטיפוח בחלק העולם שהופקדה בידינו.